

Lieve mensen,



Toen ik een jaar of 10 was, was het een veelgehoord kinderliedje: 'Wat je niet ziet, bestaat niet! Wat je niet ziet, is helemaal niet waar.'. Het was een liedje van *Kinderen voor Kinderen*. Nu denk ik: Hoezo, wat je niet ziet, bestaat niet? Er zijn toch heel veel dingen die onzichtbaar zijn, maar wel zeker bestaan.

De lucht die wij inademen is onzichtbaar, maar maakt leven mogelijk.

De wind die de blaadjes van de bomen doet ritselen is niet te zien, maar zo goed te voelen.

En nog veel meer:

Liefde is onzichtbaar, maar geeft berenkracht.

Inspiratie is met geen oog te zien, maar kan de wereld veranderen.

En nu is het bijna Pinksteren. Een feest in de kerk, een raadsel daarbuiten. Want wat is het precies? Een kindje in een kribbe, een kruis en een leeg graf, dat kunnen we (misschien) nog zien, maar Pinksteren?

Misschien wel het moment dat je durft te 'geloven': Wat je niet ziet, bestaat **niet** niet. Wat je niet ziet, is soms het meeste waar! Ook als je naar jezelf kijkt, al lijkt het soms ongelofelijk!

Ook ik ben bron van leven, bron van vriendschap, bron van liefde, bron van licht. Ook ik kan bergen verzetten en de wereld (van iemand) veranderen. En jij ook. Echt waar!

Hartelijke groet, Nicoline Swen



Ik leef met je mee al heb ik er vaak geen woorden voor!

Ons woord 'persoon' komt van het Latijnse werkwoord *Personare*. 'Ergens doorheen klinken' betekent het. Echt iemand zijn, een persoon, vraagt dus dat wij zoveel ruimte in onszelf blijven houden dat we niet 'verstopt' raken.

Ruimte om te kunnen veranderen, om nieuwe inzichten te omarmen, om te twijfelen. Wat een mooi idee: Om iemand te zijn, moeten we juist durven loslaten.

De wereld is mooier met jou!

Kinderfilosofie: Hemelvaart 2022, NORMAAL treedt op in Barchem. Natuurlijk gaan wij, van een afstandje, even kijken. We zien 20.000 mensen uit hun dak gaan. "Waarom heten ze 'NORMAAL', als iedereen zo gek doet?", vraagt mijn dochter. Mijn andere dochter antwoordt: "Als iedereen gek doet, is dat toch normaal!"



Droom de wereld open
Zing tegen beter weten in
Zing en droom van de mens die je zijn mag in Zijn Naam
Gezegend je hand die uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden die de ander geluk wensen
Gezegend je voeten op weg naar de ander, op weg naar recht en vrede



De wind, wij zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor, een briesje of een storm die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet, toch horen we haar stem die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor: de golven in de zee, het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon ik ben weer opgelucht, als na een enge droom.

Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt.

Krachtsbaarheidsdoordringende mogelijkheden om vertrouwen te geven



Lieve mensen,

Op de akker voor ons huisje komt mais. De boer bracht de akker in gereedheid en dat was mooi om te zien. Het is heel veel werk, de akker bewerken voor mais, mede omdat er diepe voren aangebracht worden. Het resultaat vind ik zelfs kunstzinnig. Mooi (voor)beeld voor de basis van een mens, dacht ik. Dat daar echt aandacht voor nodig is. Doen we dat voldoende? Doe ik dat voldoende? Nooit denken dat er een status quo is, houd ik mezelf voor. Alles verandert, met de seconde. Blijf niet hangen in wat was. En vergeet dit niet: ook al ligt die akker er bewegingsloos bij... schijn bedriegt, want in de akker gebeurt van alles. Pas als je dat laat gebeuren, kan er iets groeien. Laat maar los wat je allemaal denkt te kunnen en moeten....

Met een hartelijke groet, Helene Westerik



Ze wist dat er iets aan de hand was, maar de medici nog niet; ze kreeg een stapeltje boeken aangereikt – van de huisbibliotheek. In een van die boeken las ze exact haar eigen verhaal; en ze dacht: ik weet het al....

Sinds ik het weet – Jacqueline van der Waals

Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon nog onder ons angstvallig wordt ontweken, het booze woord te noemen, dat bij 't spreken licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, -

Sinds ik het weet, werd mij de overvloed, de schoonheid en de zoetheid aller dingen, die mij alom omgeuren en omringen, nog wèl zoo liefelijk en wèl zoo zoet,

Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer doorwasemd en doorgeurd van zoele togen, het is of ieder zintuig en vermogen nog fijner werd en scherper dan weleer,

Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet, den vreemden en den vrienden op mijn wegen, ontroerder en vertrouwelijker tegen, en 'k groet ze met een vriendelijker groet,

Sinds ik het weet, is God mij meer nabij en vaak, in d'ernst van 't aardsche spel verloren, zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren, gevoel ik plots Gods glimlach over mij.

Een paar dagen geleden hoorde ik een ambulance, en nadien nog eentje. Ze stopten in een straat achter ons. Een uur later realiseerde ik me dat ik ze niet opnieuw had gehoord. En toen wist ik dat er iemand was overleden. Het hing de hele verdere dag om me heen.

Als herinnering aan onze kwetsbaarheid, en alle zielen om ons heen. En als medeleven met de mensen met verdriet....



Op die mooie akker zag ik op een ochtend een spoor, tot aan onze tuin en schuin weer terug naar het bos. Van een groot beest. Je hebt er geen weet van welk leven zich afspeelt, terwijl je slaapt. Alles gaat altijd maar door....



Verbindend Licht, dat is de naam van de tentoonstelling in de kerk van Odoorn rondom Pinksteren. Als ik zie hoe divers de werken zijn, denk ik: ja! Zo VERBINDEND is het LICHT! Het licht van het begin, van de adem, van de geest; het is nog nooit anders geweest.... Alles staat met elkaar in verband...



om te geloven in de dag
draai ik het leven een slag
zo
nu valt er licht en kleur
op een kant die ik net niet zag



Antoni
RUWAARD

Heb je vandaag al gelachen? Lachen is de kortste afstand tussen mensen....

Luister naar dit lied van Mavis Staples: Holy Ghost:

<https://www.youtube.com/watch?v=A4Q0xgb5uM>

Voor alle zielen die zoeken naar inspiratie, liefde en adem!