

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.
Jesaja 60:1

Deze VRIJBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar degelebus@swen.nu
Of bel: 06 43167139
(Helene Westerik)
06 22497969
(Nicoline Swen)

Op ons YouTubekanaal De Gele Bus zijn diverse filmpjes van vieringen en gesprekken te bekijken.

De 3 koningen reizen op kamelen naar Bethlehem. Op de terugweg gaan ze, door een visioen in de nacht, niet weer langs bij het paleis van Herodes. Zo gebeurt het dat Jozef, Maria en Jezus net op tijd weten te ontsnappen naar Egypte. **Ze kruipen door het oog van de naald.**

Een spreekwoord dat je terugvindt in zowel de bijbel als de talmoed en de koran.

In Mattheus zegt Jezus: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.



Iedere VRIJBRIEF een spreekwoord uit een rel. traditie.



Lieve mensen,

Hoog in de lucht of diep in je ziel is je **een Licht opgegaan**. En hoewel het misschien anders is dan je ooit had gedacht, verlaat je je vertrouwde grond en ga je op weg, het onbekende tegemoet.

Stel je eens voor, **drie koningen** of wijzen, mannen van een zekere statuur, verlaten huis en haard en de zekerheden die hun leven tot dat moment vormden. Casper, Melchior en Balthasar zijn ze in de geschiedenis gaan heten. Ze **symboliseren de mensheid**; van verschillende leeftijd en verschillende komaf. Ze gaan op reis, volgen het Licht, gaan grenzen over en bereiken uiteindelijk de stal.

Ze gaan naar binnen, vinden het kind en **ze knielen**.

Knielen, een dienende houding. Je laat zien dat je niet alleen komt kijken, maar ook wilt **meedoen**.

Ook wij stonden zo'n twee weken geleden bij die stal en keken naar de baby in de kribbe.

De vraag is: Waar gaan wij voor door de knieën? Knielen we ook voor dat Licht, hoog in de lucht of diep in onszelf? En bieden we het onze diensten aan?!

Hartelijke groet,

Nicoline en Helene



Dat 2021 rijk mag zijn aan mooie dagen, en veel liefde, voorspoed en gezondheid mag dragen.

20*C+B+M*21
Diekoningen Huiszegen
(Christus Mansionem Benedicat)

Christus + Mansionem + Benedicat
20 C+M+B 21
Christus + Zegene + Dit huis

Op Driekoningen kunnen huizen worden gezegend. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met krijt de letters "C+M+B" op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Een zegen voor iedereen die het huis binnentreedt, verlaat of langs gaat.

De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk "Christus Mansionem Benedicat", dat betekent "Christus zegene dit huis". De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten. Daar om heen staat het jaartal geschreven.

Drie is het getal van heelheid, van 'alles'. Drie gaat daarmee over mogelijkheden, over groei, expansie en expressie. Drie koningen, dat zijn wij allemaal



Eeuwige,
Dank U voor alle sterren en voor de wonderlijke wegwijzers die ons de weg wijzen de weg naar licht en vrede en nieuw begin ook in het nieuwe jaar.

Drie koningen, de drie wijzen uit het Oosten, zo kennen we ze meestal. Maar in taal van het oorspronkelijke verhaal zijn het *magiërs*. Die de sterrenkunde machtig waren en de sterren lazen. Hun werkveld was de kosmos in relatie tot het leven op aarde. En zo bracht het licht aan de hemel hen naar het licht op aarde. Magisch..... een woord om te koesteren....



Ik geloof – Jeroen van Merwijk

Ik geloof in tegen bierkaaien vechten
 In een wang voor een wang en een tand voor een tand
 En ik geloof in het afstand doen van rechten
 In de steun in de rug en de helpende hand

En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine
 En ik geloof in het genadeloos oog voor detail
 En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen
 In het zout in de wond en in twijfel gezaaid

En ik geloof in de steen in het stilstaande water
 En ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur
 En ik geloof in theater en in schilderkunst en in literatuur

En ik geloof in het kanaliseren van woede
 En dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport
 En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden
 En in het hart dat bij mij uit wordt gestort

En ik geloof in ambitie en intuïtie
 En ik geloof in het zorgenkind
 Ik geloof in de toekomst, in de traditie
 In de man of vrouw die de strijd aanbindt

En ik geloof in afwijkend
 Ik geloof in bijzonder
 Ik geloof in de kond en ik geloof in de krib
 En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder
 En ik geloof in compassie, ik geloof in begrip

En met het risico dat ik voor gek wordt versleten
 Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed
 Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in
 Blijf ik geloven, omdat dat wel moet
 Ik blijf maar geloven omdat dat wel moet
 Ik blijf maar geloven omdat dat ik wel moet

Driekoningentaart.
 Een echte traditie op 6 januari of de eerste zondag van januari.

Een lekkere taart of cake waarin traditioneel een boon is verstopt. Degene die de boon in zijn stuk taart vindt, wordt gekroond tot koning van de dag!



En de 4^e wijze dan? Die jaren onderweg was omdat er zoveel mensen op z'n pad kwamen die hij helpen ging. Mooi beeld voor het gegeven dat *de weg* het doel is van het leven. Ga maar, en zie wat er voor je voeten komt.



Wist u dat Mirre wonden heelt? In de oudheid werd het niet alleen voor het zalven en balsemen gebruikt, maar ook als desinfectiemiddel voor wonden. Mooi geschenk.....ook symbolisch.....is er iets bij jou te helen?



Kerstmis en Driekoningen verwijzen niet alleen naar externe gebeurtenissen: er is ook een innerlijk gebeuren, de Godsgeboorte in onze ziel, die maakt dat wij ten volle kunnen leven als Mensen van de Weg, de Weg naar God.

Goud, wierook en mirre verwijzen dan naar de deugden die wij van Godswege meekrijgen op onze levensweg: Geloof, Hoop en Liefde.

Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is, op al je wegen, bij alle rivieren. In alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven. Weet dat de Eeuwige er voor je is. Dat hij ons kracht wil geven voor het nieuwe jaar en ons met zijn liefde wil omringen en ons bij de hand wil nemen.

Nieuwjaarszegen Almatine Leene